

Dankbaar aandenken aan

De heer André Van de Castele

echtgenoot van mevrouw Laura Piro

geboren te Velzeke op 3 maart 1924 en in
familiekring godvruchtig overleden te
Zottegem op 25 oktober 1999, gesterkt
door het H. Sacrament der zieken.

De families Van de Castele, Piro, Van
Crombrugge en Van Temsche danken u
voor uw gebed en bliken van deelneming.

De naxis zal opgedragen worden in de
dekenale kerk te Zottegem op zaterdag 13
november 1999 om 17.30 uur.

Die maandagmorgen...

Drie oprechte ochtendzoenen

'n dag met André

gelukkig en blij, pas begonnen.

Toen werd alles droef en donker

zo plots, zo onverwacht

ging je, stil-geruisloos, hemelwaarts.

Plannen, verwachtingen en dromen

vonden hun voltooiing in Gods hart.

Beste vader, goeie vriend André,

om alles ons gegeven en geleerd,

inzet en trouw, ijver en stiptheid,

familiegeest en recht gedacht:

'n diep gemeende "dank je wel!"

Je werd gedragen door je rotsvast geloof in God

en je spreekwoordelijke dienstbaarheid

voor je vrouw en kinderen

voor de christelijke bewegingen.

Grote God, met diepe eerbied

noemen wij Uw naam en vragen:

geef André de vervulling van zijn wensen,

geluk zonder einde

en wees troost voor allen die treuren.