

Ik heb gezwegen en mijn mond niet geopend
om te klagen, omdat Gij het zo wildet, o Heer.

Ps. 38

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
IVO VAN DE CATSYNE

geboren te Nederbrakel den 1 Januari 1877
en godvruchtig overleden te St-Kornelis-Horebeke
den 2 April 1949

verstert door de laatste H H. Sacramenten.

Hij was Schatbewaarder der Kerkfabriek
Lid van 't Armbestuur,

Oud-Schepene der Gemeente

lid van den H. Hartbond, van de Xaverianen
en van alle godvruchtige genootschappen

O Heer, wie mag uw gast zijn in uw tent,
Wie mag wonen op uw heiligen berg ?

Die onberispelijk is van wandel
en van rechtschapen gedrag.

die in zijn hart de waarheid spreekt
en met zijn tong niet lastert.

Ps. 15.

Vreugde en leed deelde hij met zijn geliefde
bloedverwanten door dewelke hij zeer werd geërbiedigd
en bemind. Hij hoopte nog enigen tijd met hen
verenigd te blijven in 'n vreedzamen ouden dag,
doch de mens schikt en God beschikt. Wat Hij doet
is wel gedaan, Zijn wil zij gezegend!

Zijn gedachtenis zullen zijn nichtjes en neven
hun leven lang in 't hart bewaren. Om zijn meteloze
zorgzaamheid zullen ze hem eeuwig dankbaar blijven
en zijn levensloop zal voor hen een tooneel
zijn van waar godsdienstige man, vlijtig en begaafd
met een schone edelmoedige ziel altijd bereid zijn
God te dienen en den evenmens bij te staan.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.
300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Richard VAN DE CATSYNE-VAN DE PUTTE;
Mijnheer en Mevrouw Oscar VAN DE CATSYNE-LELEU,
Mijnheer en Mevrouw Emiel VAN DE CATSYNE-OGIERS en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Jules VAN DE CATSYNE-SCHAMP;
Mijnheer Leon VAN DE CATSYNE;
Mijnheer Frans VAN DE CATSYNE;
Mijnheer Maria VAN DE CATSYNE;
Mijnheer Jozef VAN DE CATSYNE;
Mejuffer Odile VAN DE CATSYNE;
Mejuffer Bernadette VAN DE CATSYNE;
De familiën VAN DE CATSYNE, VAN MAELDERGEM en VAN
DEN BOSSCHE.

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoon*