

Gelukkig zij die in de Heer ontslapen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ANDRE VAN DE KERCKHOVE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 10 februari
1913 en godvruchtig overleden op 19 september
1970 in het rusthuis te Zegelsem.

Gelukkig de man die geduldig zijn lijden weet te dragen, want na een korte proef te hebben doorstaan zal hij voorgoed de beloning ontvangen die God beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben.

De dierbare overledene was een goed mens, die hard en zwaar werk verricht heeft in zijn leven. Toen zijn gezondheid erdoor geknakt was en hij gepensioneerd werd, was hij gelukkig als hij zich nog kon inzetten voor zijn vrienden. Daarom, nog betrekkelijk jong, vond de Heer hem reeds rijp voor de hemel.

Mijn dierbare broer, zusters en familieleden, in uw nabijheid was ik zo gelukkig. Veel te vroeg ben ik van u heengegaan. Ik dank u voor uw genegenheid. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Eerwaarde Zusters, die mij zo goed hebt verzorgd en gij mijn vrienden, die mijn verblijf onder u zo aangenaam hebt gemaakt, ik blijf u dankbaar. Bidt gij nu voor mij. Tot weerziens.

De families VAN DE KERCKHOVE danken u voor de blijken van kristelijke deelneming in rouw.