

Kom, bruid van Kristus, ontvang de kroon
die de Heer U voorbereid heeft.

**BID VOOR DE ZIEL VAN
MOEDER IMELDA**

(RACHEL VAN KERKHOVE)

Zij werd geboren te Sint-Martens-Lierde op 14
februari 1891,
de Heer toegewijd door de kloostergeloften op
22 januari 1919,
geroepen tot de Eeuwige vreugde van de Heer
op 1 december 1969, gesterkt door Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

"Heer ik dank U om mijn schoon leven !,
Schoon, inderdaad, was haar leven. De schoon-
heid van 't leven ligt immers in de liefde ; gans
haar leven stond in het teken van haar offeren-
de liefde.

Meer dan vijftig jaren in de dienst van Onze
Lieve Heer heeft ze hard en veel gewerkt. Dat
heeft moeder Imelda gedaan met een natuur-
lijke goedheid, met naastenliefde met een ge-
moedelijkheid in omgang met groot en klein,
jong en oud : alles omstraald met de glans van
haar schone Kloostervreugden. Als overste be-
stuurde ze haar huis met wijsheid en verstand.

"Heer wij danken U om dat schone leven.,
Wij willen niet treuren om haar gezegende
heengaan, maar laat ons delen in hare blij-
moedige offervaardigheid en trouwe liefde tot
U.

Gelukkige zusters, die genoten hebt van haar
rijke ervaring en beminnelijke wijsheid, ver-
geet de goede moeder Imelda niet, die nu rust
onder de zegenende armen van het kruis.

Beste oversten, medezusters, mijn familie en
vrienden, ik dank U voor alles wat gij voor
mij hebt gedaan. In de hemel blijf ik dicht bij
U, in uw midden. Bidt voor mij, zo blijven we
eeuwig bijeen in de troostende gemeenschap
van de Heiligen.

Mijn Jezus, ik geloof in U, vertrouw op U,
bemin U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De familie VAN KERKHOVE,
De Oversten en Zusters van de kongregatie van
Opbrakel,

danken voor uw vrome gebeden en blij-
ken van kristelijke deelneming.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.