

De dood is de verlossing van vele ellenden ; zij is een schat voor degenen die godvruchtig hebben geleefd.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Sophie VAN DE KERKHOVE

WEDUWE VAN MIJNHEER

Maurice HEYSE

geboren te Opbrakel de 12 October 1859, en er godvruchtig overledende de 6 Augustus 1949, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Als een engel van de vrede heeft zij midden ons geleefd : vriendelijk en eenvoudig, liefdadig en verduldig, heeft zij als een tedere moeder het geluk rond haar verspreid. Daarom was zij van God en van de mensen bemind. (St Gregorius.)

Zoals het goud beproefd wordt door het vuur, zo werd zij beproefd door het lijden. Pijnen en ongemakken heeft zij verduldig en onderworpen aan Gods Heiligen Wil, aanvaard ; deze volmaken de kroon welke God bereidt in de Hemel.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, de Heer heeft mij tot Zich geroepen in zijn schone Hemel. Toont mij voort uw liefde door voor mij te bidden. Laat voor mij het H. Misoffer opdragen ; het is de hoogste eer die gij mij kunt betuigen, de grootste weldaad die gij mij kunt schenken, door Christus, onzen Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

.....
C. Decubber-Baudisco, Opbrakel.

Mevrouw Weduwe J.-B. AUSTRÆTE-HEYSE, kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Weduwe Emile HEYSE-PIETERAERENTS, kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Cyriel HEYSE-HENAU en kinderen ;

Om uw deelneming in hun rouw, danken u beleefd.