

Men moet de doden ter hulp komen, niet door tranen maar door gebeden.



Bid voor de ziel van
MIJNHEER

Willy VANDE KERKHOVE

echtgenoot van Mevrouw

ALICE DE CRAEYE

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 9 mei 1937
en godvruchtig overleden te Zottegem de 24
augustus 1967, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij, die in zijn leven zodanig tracht te zijn, gelijk hij bij zijn afsterven wenst gevonden te worden.

God mengt dikwijls het vergankelijk geluk van deze wereld met bitterheid, opdat wij eens meer zouden denken aan een eeuwig onvergankelijk geluk.

De godsvrucht tot de H. Barbara is een allerbeste middel om kristelijk te leven en zalig te sterven.

Beminde Echtgenote, heb dank voor uw tegenwoordigheid en goede zorgen. Een zaak vraag ik u nog, vergeet mij niet in uw gebeden, vooral in de zondagmis.

Geliefde Vader, zusters, broeders en bloedverwanten, blijft mij ook indachtig in een goed gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

O.L.V. van VII smarten, bid voor ons en bescherm ons.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene

Uw bliken van deelneming een troost voor ons

Danken u oprecht

De families VANDE KERKHOVE, JANSSENS,
DE CRAEYE en VANDER PUTTEN,

Uitg. B. Vanderzwalmen