

Deze, welke gij beweent, is U ontnomen om tot een beter leven over te gaan.

†

Bid voor de Ziel

van den Heer

Alphons VAN DE MERGEL

weduwenaar van

MARIA-CLEMENTIA ROUSSEAU

geboren te Opbrakel op 13 Maart 1862 godvruchtig in den Heer ontslapen op 22 Februari 1952.
Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.



Eenvoudig en stil was zijn leven maar zijn godvruchtigheid en zijn werkzaamheid zijn een voortdurend voorbeeld geweest.

Schoon was zijn leven omdat het een leven was van rechtvaardigheid en van plicht. Omdat het, alhoewel eenvoudig en nederig, toch een leven was van levendig geloof, van diepe godsvrucht, van onwankelbare goedheid, omdat het bekroond werd door zijn volmaakte onderwerping aan Gods'Wil gedurende de loop van zijn leven en vooral op het uur van de beproeving.

Gelukkig dan die mens want de dood vindt hem niet onvoorbereid.

Heb dank, die mij hebt bijgestaan, om uw goede zorgen en trouwe genegenheid. Moge de Heer U vergelden voor uw onbaatzuchtige genegenheid en toewijding.

Beminde Kinderen en Familieleden thans moet ik U verlaten. Uw zorgen hebben de avond van mijn leven zacht gemaakt. Gaat voort mij te helpen door uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
(300 d. afl.)

†

Uw gebed was een zoete lfenis voor onze dierbare overledene, uw deelneming een ware troost voor de familie.

Wij danken U.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Alphons VAN DE MERGEL-ROUSSEAU ;

De Familiën VAN DE MERGEL en ROUSSEAU ;

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt