

Maar uw droefheid zal in vreugde veranderd worden

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Germaine Van De Mergel

Echtgenote van Mijnheer **Georges Clement**

geboren te Nederbrakel de 15 April 1901 en
gestorft met al de Troostmiddelen onzer Moeder
de H.Kerk, godvruchtig in de Heer overleden
te Schorisse, de 26 April 1958.

- - o - -

Nietig en vluchtig is het leven van de mens op aarde,
en bovendien vervuld met vele miseries. Gelukkig
dat God leeft en loon geeft naar werken.

Pelgrims zijn wij op aarde, op zoek naar geluk, maar
alleen in God en bij God is het te vinden. Gelukkig
de mens die zich zijn hemelse bestemming bewust
blijft binst zijn leven op aarde; want dan kunnen
meeval noch tegenspoed hem van zijn doel afleiden.

De dierbare overledene heeft zeker haar deel gekre-
gen aan lijden en smart binst haar kort aards bestaan;
maar voor wie God beminnen werkt alles mee ten
goede. Op God heeft zij ook haar hoop gesteld en
gebeden om hulp en redding. God echter heeft haar
deemoed en onderwerping gegeven om met liefde
zijn Wil te volgen en haar dood te aanvaarden als
een bewijs van haar geloof en liefde. Moge de Heer
haar nu rust en vrede geven in eeuwigheid.

Dierbare Echtgenoot, naar mensenrekening moet ik
u te vroeg verlaten; maar Gods Wil weze gezegend.
Oprecht dank ik u om uwe onvergetelijke zorg en
liefde waarmee gij mij altijd, maar vooral in de bange
uren van lijden: en smart, hebt bijgestaan. God lone
het u en ik zal voor u bidden. - Dierbare Kinderen en
Schoondochter, blijft in liefde elkander helpen en
bijstaan en volhardt in censegzindheid en bereidwil-
ligheid. Moge de Heer u zegenen en bewaren. Tot
weerziens bij God in de hemel.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

Mijnheer Georges CLEMENT;

Mijnheer en Mevrouw Urbain CLEMENT-D'HAEYER;

Mijnheer Ghislain CLEMENT;

HAAR ECHTGENOOT

HAAR KINDEREN

De familie VAN DE MERGEL-FAINGNAERT;

De familie CLEMENT-GEENENS;

Danken innig om Uw gebeden
en blijken van deelneming.

Dr. Portois Schorisse.