

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mevrouw

ROSALIE VAN DE MERGEL

weduwe van Mijnheer

FRANCIES VAN DE KERKHOVE

geboren te Oprekkel de 15 Januari 1874 en er
godvruchtig in den Heer ontslapen de 7 Maart 1951.
Gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de
H. Kerk

Zij was lid van de Confrerie van het Heilig Hart.



Bovenmate was deze vrouw de bewondering en de nagedachtenis der braven waardig: aan vrouwelijke zin mannelijke moed parend. (Machab, II).

Wat gij én geleerd én gehoord én gezien hebt in mij, beoefent dat en de God van vrede zal met u zijn. (Phil. IV)

Waarom wenen voor haar die de grenzen van 's mensen leeftijd bereikte, reine levensvreugde genoot, haar echtelijke en moederlijke plichten trouw vervulde?

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, gij weet hoe zeer ik u allen

bemide. Gij hebt mij veel troost en steun verleend, vooral in mijn langdurige ziekte, de goede God zal het u lonen. Gedenk mij steeds in uw H. H. Missen en gebeden, gij vooral, mijn dochter die den Heer zijt toegewijd, God zegene en beware u!

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. afl.)



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mijnheer en Mevrouw Francies VAN
DE KERKHOVE-VAN DE MER-
GEL;

De Familiën VAN DE KERKHOVE-
VAN DE MERGEL;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. O. Wwe Surdiacourt