



Dankbare herinnering aan

mevrouw

**ANNA-PALMYRA
VAN DE VELDE**

weduwe van de heer
Armand Pieters

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 25 maart 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
Rustoord "De Raeve" op 21 december 1992,
na het Sakrament der zieken
te hebben ontvangen.

De families Pieters, Van De Velde, De Roeck
en Eeckhoudt danken
voor de blijken van deelneming.

Moeder was een mens om van te houden. Vooreerst omdat ze moeder was, eenvoudigweg maar dan ook totaal. Aan haar zelve heeft zij gedurende haar leven niet gedacht. Steeds gingen haar bekommernissen en haar gedachten naar het welzijn van haar gezin. Daarvoor zette zij zich in; daarvoor bad ze. Beter kon ze niet zijn.

Als zij anderen gelukkig kon maken, dan was zij gelukkig. En heeft ze hard moeten werken, zij heeft het geluk gekend te lukken in haar opvoedings-taak. Te zien hoe haar kinderen op hun beurt dank zij haar toewijding de goede weg gevonden hadden. Te genieten van de vreugde haar nageslacht te mogen zien en lief hebben tot in het derde geslacht.

God zij gedankt dat dit leven hiermede niet beëindigd is! Bij ons is ze niet meer met haar tastbare moederlijke aanwezigheid, maar wij geloven in Jezus' woord die ons komen zeggen is dat niets verloren gaat van wat goed en edel is. Moeder is gestorven ja, maar de Heer maakt haar nieuw in zijn verrezen Leven.

Dit zal dan onze troost zijn en onze aanmoediging om naar moeders voorbeeld ons eigen leven zo schoon mogelijk op te bouwen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik zag u graag en was zo blij met uw wederliefde. Dierbare familieleden en vrienden, gedenk mij in uw gelovig gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!