

Vroom aandenken aan

Mevrouw

Helene VAN DE VELDE

Echtgenote van de Heer

Edmond VANDER MASSEN

geboren te Strijpen op 9 mei 1893 en godvruchtig overleden te Ronse op 8 februari 1977, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Na een lang leven van trouwe dienst is de Heer haar komen halen, om haar het welverdiende loon te geven. Hij heeft haar aangetroffen zoals zij altijd was: in kalme en totale onderwerping aan zijn Heilige Wil.

Opgegroeid in de vrees des Heren, gesterkt door gebed en sacramenten, kon zij de taak van het leven aan: de dagelijkse plicht van noeste arbeid en offer, ten bate van heel het gezin waar zij het hart van was. Zeer veel heeft zij gebeden, en daardoor aan die tot haar naderden een stichtend voorbeeld gegeven van vertrouwen en plichtsbesef. Zij was zacht van aard, en steeds tevreden met alles.

Beste Edmond, vele schone jaren van samen-zijn in lief en leed heeft de goede God ons gegund; jaren ook van diepe vreugde om de kinderen en kleinkinderen om ons heen. Maar het geluk dat Hij voor ons in de Hemel heeft weggelegd is nog onbeschrijfelijk schoner: dáár zullen wij elkaar terugvinden. Ik dank U om uwe zó trouwe genegenheid.

Ook naar U, beste kinderen, gaat mijn oprechte dank, omdat gij altijd zo edelmoedig voor mij hebt gezorgd.

Liefste kleinkinderen, blijft trouw beleven wat ik uw ouders heb ingeprent, en wat zij op hun beurt U hebben voorgedaan: Geloof, Goedheid, Plicht vóór alles. Tot later in de Hemel!

De Heer Edmond Vander Massen

De Heer Jozef Vander Massen

De Heer en Mevrouw Albert en Julia Vander Massen-
Liedts en kinderen

Mejuffrouw Maria Vander Massen

De Heer en Mevrouw André en Lea Vander Massen-
Bousard en kinderen

De Heer en Mevrouw Jules en Adrienne Persoons-
Vander Massen en kinderen

danken U voor de blijken van sympathie
en medevoelen.