

Que les Anges Vous conduisent en paradis.



A LA PIEUSE MÉMOIRE

de Monsieur

ACHILLE VANDEWALLE

époux de Dame

GERMAINE VYLS

né à Renaix le 1 janvier 1895, et y endormi dans le
Seigneur le 12 juin 1969.

Ses innombrables amis l'ont connu et estimé, car le cher défunt avait le sens du devoir et de la servabilité.

Toujours prêt à rendre service il manifestait par tout la joie de vivre, il ne connaissait d'autre bonheur que celui de rendre les autres heureux.

Son sens raffiné de l'humour, son optimisme intégral étaient l'expression sincère de sa profonde amitié. La joie et la bonté ont animé toute sa vie, son beau courage marquait tous ceux qui l'ont approché. C'est de lui que parle la S. Ecriture dans le livre de la Sagesse :

" Ses biens ont été affermis dans le Seigneur et toute l'assemblée proclame sa louange ..

Ma chère épouse, mes chers enfants et petits-enfants, merci pour vos bons soins, merci pour votre affection.

Mes chers amis, merci pour tout ce que vous avez été pour moi.

Vous tous, qui l'avez connu, souvenez vous de lui dans votre prière.

Madame Achille VANDEWALLE, née Gemaine VYLS,
Monsieur et Madame José BAEYENS-VANDEWALLE,
Mademoiselle Colette BAEYENS,
Mademoiselle Françoise BAEYENS.
Les familles VANDEWALLE, VYLS, BAEYENS et
COUPLEZ,

Remercient.

Pompes funèbres : J. Aelvoet, Av. Bordet, Renaix

Ten Paradijze geleiden U de Engelenkoren.



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

ACHILLE VANDEWALLE

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE VYLS

geboren te Ronse de 1 januari 1895 en er in de Heer
ontslapen op 12 juni 1969.

Door ontelbare vrienden gekend en gewaardeerd was de dierbare afgestorvene de man van de plicht en de dienstbaarheid. Steeds mocht men op hem beroep doen, waar hij helpen kon was hij paraat, de levensvreugde straalde hij uit.

Zijn fijne zin voor humor, zijn ongerept optimisme waren de oprechte uiting van zijn diepe vriendschap. De andere mensen gelukkig maken was zijn levensdoel en daar lukte hij steeds in. Vreugde en goedheid hebben zijn leven bezielend en van zijn overvloed heeft hij meegeedeeld. Over hem heeft de H. Schrift geschreven :

" Daarom is zijn geluk bestendig
en de gemeenschap verkondigt zijn lof ..

Mijn goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank om uw lieve zorgen en uwe genegenheid.

Mijn vrienden, dank om hetgeen U voor mij geweest zijt.

Gij allen die hem gekend hebt, denkt aan hem in uw gebeden.

Mevrouw Achille VANDEWALLE; geb. Germaine VYLS,
Mijnheer en Mevrouw José BAEYENS-VANDEWALLE,
Mejuffer Colette BAEYENS,
Mejuffer Françoise BAEYENS.
De families VANDEWALLE, VYLS, BAEYENS, COUPLEZ,
Bedanken.

Druk. Mastin, Ronse