

*Mijn God, Gij zijt de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en mijn bescherming.*

(Psalm 18)



Aandenken aan :

DE HEER

Albert VAN DE WALLE

Weduwnaar van Clarisse DE SMET.

geboren te Schorisse op 5 februari 1917
en plots overleden te Schorisse op 7 oktober 1993,
gezalfd met de H. Olie in "Extremis".

Lid van de bond der gepensioneerden.
Oudstrijder 1940-1945.

De dood komt op het onverwachts zoals een dief
in de nacht: zo vermaande de Heer Jezus, opdat wij
altijd gereed zouden zijn om te sterven.
Albert was een opgeruimde en kristelijke mens, die
hield van Gods natuur. Hij fietste graag, kende vele
mensen en was ook door velen bemind.
Gezond verliet hij die namiddag zijn huis om het gras
te maaien op zijn akker... maar hij is er niet meer
teruggekeerd.

Wat is het leven van een mens. Het lijkt ook op
een vogel, die heden zit te zingen op een tak van een
boom en plots is dit gezang verstomd.

Maar veel meer dan het leven van een vogel, is het
leven van de mens. God heeft de mens geschapen
om na zijn dood eeuwig met Hem te zijn.

Moge het lijden van Onze Heer Jezus Kristus, de
verdiensten van de Heilige Maagd Maria en van alle
Heiligen: het goede dat deze overledene heeft
gedaan en de tegenkantingen, welke hij heeft
doorstaan, hem moge strekken tot vergiffenis van
zijn zonden, vermeerdering van genade en het
eeuwig leven verwerven.

Mijn beste kinderen, gij hebt voor mij veel
gedaan. Hiervoor mijn allerbeste dank.

Mijn beste kleinkinderen en achterkleinkind, ik
heb veel van jullie gehouden. Bewaar deze
familieband en gedenk mij in uwe gebeden.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor hem.

De families VAN DE WALLE-DE SMET-EVERAERT-
DE WEDER danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: vrijdag 5 november 1993 om 19 uur.

Begr. RAOUL, Brakel - 055/42.24.49

Drukk. H. MAGINET, Zottegem - 09/360.74.96