

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft! (Job XIX 25.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**André VAN DE WALLE**

zoon van Mr & Mw

**Michel en Maria DE POTTER**

geboren te Grotenberge de 6 Januari 1930 en  
smartelijk overleden te Zottegem de 29 Januari 1956  
Gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.



Spaar mij Heer, want mijn dagen zijn zo gering.  
Welke waarde bezit de mens dat Gij zo bezorgd zijt  
over Hem? Of waarom is Uw hart zo bekommerd  
over Hem? (Job VII 16)

Heer gedenk U mijner, want als een zucht verging  
mijn leven daar ik verdwenen ben uit het oog der  
mensen. Uit de diepten Heer, heb ik tot U geroepen,  
Heer beluister toch mijn stem. (Lit. der Overledenen)

Kristus is verzezen als eersteling van de Overlede-  
nen. Een mens bracht de dood in de wereld, zo kwam  
ook door een mens de Verrijzenis uit de dood; want  
zoals allen in Adam met de dood getekend werden, zo  
zullen allen in Kristus weer levend worden.

(Cor. XV 22.)

Duurbare Ouders en Zusters, zo haastig kende mijn  
leven zijn einde; zonder wederwoord hebt gij van mij  
afscheid genomen. God vergelde U alles wat gij mij  
ooit deed. Eens zien wij elkaar weer. Steunt en troost  
elkander en bewijst mijn ziel de laatste liefdedienst  
met een duurzaam en vroom gebed!

Gij al mijn familieleden, vrienden en werkmakkers,  
wier genegenheid ik zo menigmaal ondervond, hebt  
dank. Gedenkt U mijner in uw gebeden en tot weer-  
ziens hierna maals.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

---

L. Jooris-Brewaays Statiestraat Zottegem



Mr en Mw MICHEL VAN DE WALLE-DE POTTER,  
Mejuffer Gryselle VAN DE WALLE,  
Mejuffer Lisette VAN DE WALLE,  
Mr Alois VAN DE WALLE-DE MOOR,

De familiën VAN DE WALLE, DE POTTER,  
DE MOOR, OSSELAERE en SALIGO

dranken U van harte voor uw gebeden en  
uw blijken van deelneming in hun rouw.