

« Zalig de doden, die in de Heer sterven. »

†
BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Elodie Vande Walle

Dochter van wijlen

Ch. Louis & Melanie Van Wittenberghe

geboren te Schorisse de 7 Juli 1867 en aldaar
gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervendien-
godvruchtig in de Heer ontslapen de 20 Nov. 1956.

— o —

Het is volbrácht! Als een rijpe vrucht is de dierbare overledene aan dit aardse leven ontvallen. De hoge ouderdom had haar levenskracht gesloopt en haar stilaan voorbereid op het grote uur van de komst van de Heer. Met vertrouwen is zij Hem tegemoet gegaan, gesterkt door de HH. Sacramenten. Uit haar geloof wist zij dat de Heer barmhartig is en slechts de redding van zijn schepselen wil. Haar eigen kruis, dat met de dag zwaarder werd om dragen, heeft zij aanvaard en opgeofferd aan O. L. Heer die voor ons Zijn Kruis heeft gedragen en verlossing bracht voor allen die in Hem geloven. Eenvoudig en oprecht heeft zij haar leven geleefd in dienst van an iere zolang zij kon. Moge de Heer haar nu in barmhartigheid ontvangen en binnen leiden in het rijk van de hemel waar geen lijden noch tranen meer zijn, omdat zij hier reeds vooraf gingen, maar alleen rust, geluk en vrede in God.

Dierbare Familieleden, om alles wat gij voor mij hebt gedaan dank ik u en vraag u verder mijn ziel in uwe gebeden te gedenken. En gij Eerwaarde Zusters, die met zoveel geduld mij hebt bijgestaan en geholpen, ook U dank ik en ik hoop en bid dat O.L.Heer U vergelde met een beloning, waar geen mens toe in staat is.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

De familie VANDE WALLE;
De familie VAN WITTENBERGHE;

Danken innig om Uw gebeden
en blijken van deelneming.

Dr. Portois Schorisse.