

Ja waarlijk, zegt de Geest, laat haar rusten van de moeiten van haar arbeid, want haar werken vergezellen haar.
(apoc. 14, 13.)



GEDENK IN UW OFFERS EN GEBEDEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw Emma VAN DE WALLE

weduwe van

de Heer Omer DE MAERTELAERE

geboren te Brakel op 10 december 1879 en teruggekeerd naar het eeuwige vaderhuis in de H. Hartklinik te Asse op 30 november 1972, gesterkt door Gods troostende aanwezigheid bij de zieken.

Heer God,
wie zal de lijnen op het gelaat
van deze vrouw en moeder kunnen lezen ;
wie zal het werk van haar handen,
die liefde van haar hart kunnen meten,
tenzij Gij, die met ons zijt.

Wij dromen en ijveren,
wij trachten en vechten,
met vreugde en pijn,
met vragen en antwoorden ;
mensen worden mens aan elkaar.
In haar oud zijn ligt immers een leven verborgen
om stil bij te worden.
Wees Gij dan God
hart en ziel van dit diep gebeuren.

Dank U om deze vrouw en moeder,
om grootmoeder en geliefde van mensen :
laat de advent van haar leven
een ware Kerstmis worden ;
God bij ons en wij bij hem.

Help ons verder, in alle eenvoud
elkaar ter harte nemen ;
en maak ons vertrouwd
met U bij ons
nu, en tot in de eeuwigheid.

Mevrouw Raoul De Temmerman † De Maertelaere,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Frans Huenaerts-De Maertelaere, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Gustave Huenaerts-De Maertelaere,

De families Van De Walle, De Maertelaere, De Kegelaere en Manssens,

DANKEN U VAN HARTE
voor de blijken van kristelijke deelneming
en gebeden.

Druk. De Ridder, Merchtem