

Waak, want gij kent noch dag noch uur!



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnaheer

## **OCTAAF VANDE WALLE**

Echtgenoot van Mevrouw

**IRMA DHAEYER**

geboren te Schorisse de 9 Januari 1869  
en aldaar schielijk overleden de 8 April 1953.  
Gezalfd met de H. Olie.

— - 0 - -

Wie een hoge ouderdom bereikt en zijn levensdagen gebruikte om zich voor te bereiden op de eeuwigheid, is ook steeds gereed om voor God te verschijnen.

De dood, die we nochtans allen verwachten, komt soms bedriegelijk rap. Het is geen welkome gast, maar toch is het de enige weg naar het altijddurend geluk, dat God voorbehoudt aan allen die christelijk leefden.

De man voor wiens zielerust we nu bidden, mocht terugblikken op een werkzaam, zorgvol leven. Stil blijven kon hij ook in zijn ouden dag niet, hoewel hij wist dat hij zich moest in acht nemen.

Beminde Echtgenote en Kinderen, ik begrijp hoe hard de slag is die mijn plots heengaan U brengt. Zorgt er voor dat ook gij steeds gereed zijt om te sterven en in orde met O. L. Heer, dan komen we ooit toch eens weer bijeen.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Druk. Portois Schorisse.

Mevrouw Octaaf VANDE WALLE geboren Irma DHAEYER;  
Mr & Mw Cyriel VANDE WALLE-MESPREEVE en kinderen;  
Mr & Mw Laurent VANDE WALLE-BAERT en kinderen;  
Mr & Mw Florent ANSLYN-VANDE WALLE en kinderen;  
Mr & Mw Victor ROMAN-VANDE WALLE;  
Mr & Mw Camiel DE STERCCKE-VANDE WALLE en dochter;  
De familie VANDE WALLE-VAN WITTENBERGHE;  
De familie DHAEYER-VANDE WALLE;

Danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden.