

In het Kruis, ligt het heil!



BID VOOR DE ZIEL

van

Eerw. Zuster MARIE-JUSTINE

(in de wereld Juffrouw CLOTILDE VAN DE WIELE)

geboren te Stekene, de 9 mei 1892
in 't klooster getreden der Zusters v. h. Hart van
Maria te Nederbrakel in 1910
geprofest de 7 september 1911
godvruchtig overleden te Roborst, de 14 februari 1962
geheiligd door de Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor onze geest, staat het beeld van een goede kloosterlinge.

Totaal en onverdeeld schonk zij zich aan de Heer: trouw en volhardend volbracht ze haar gedane geloften, gesteund door gebed en offer.

Totaal en onverdeeld schonk zij zich aan het welzijn van de naaste: haar vlijtige werkzaamheid, haar spontane gediensigheid, haar zusterlijk medegevoelen, haar ijver en toewijding bij haar opvoedingswerk, waren de uiterlijke tekenen van een diep innerlijk kloosterleven.

Dat heeft ze 50 jaar lang volhardend en trouw volgehouden en met een dankbaar en blijmoedig hart verleden jaar mogen herdenken, vieren en uitjubelen!

Zoals alle uitverkoren zielen werd ze met het kruis van ziekte en lijden getekend: stil, onderworpen, geduldig heeft ze dat zware kruis gedragen en tot een bron van verdiensten gemaakt én voor haar zelf én voor haar medezusters en geliefden.

Duurbare Oversten en Medezusters: van harte dank voor uw oprechte genegenheid en liefdevolle en langdurige zorgen.

Beminde Familieleden: ook naar u gaat mijn dank voor uw warme sympathie en medegevoelen. Ik blijf van uit de hemel voor u bidden. Vergeet ook mij niet, gij vooral, mijn welbemide Broeder-kloosterling, de Heer toegewijd.

Zoet Hart van Maria, wees mijn hulp, (300 d. afl.)

Uitg. Ch. Van Audenhove, koster, Roborst.

DE OVERSTEN EN FAMILIELEDEN
BIEDEN U HUN OPRECHTE DANK
VOOR UW WELGEMEENDE DEELNEMING.