

*ROMANIE is de lange weg gegaan.
Nu treedt God in zijn heerlijkheid aan.*



Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

Romanie, Marie VANDEWIELE

weduwe van de Heer

Rigobert, Michel KOEKE

geboren te Oudenaarde op 20 februari 1897
en godvruchtig overleden
te Ronse op 9 februari 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

In haar leven heeft de overledene veel gewerkt, soms in lastige omstandigheden, voor haar dierbaar huisgezin, met gestadige zorg voor haar kinderen en kleinkinderen. Toch bezat ze moed en vreugde, heeft 't leed en wel van deze wereld gedragen. Vele jaren heeft ze doorgebracht in het ziekenhuis, omgeven door de toewijding van het personeel. Ze was zo dankbaar voor iedere kleine attentie en bezoeking van haar kinderen en kleinkinderen.

Wat ons dan ook het meest troost is de verwachting, de hoop en de zekerheid van ons geloof, dat dit leven niet nutteloos is geweest. Men kan het lijden niet begrijpen of uitleggen.

Vele kwalen werden over ons uitgeschud; maar toch blijft ons de hoop, onze christelijke hoop, die steunt op het woord van Christus. Hij is ons voorgegaan in lijden en dood. Doch Hij is verzezen, Hij leeft. Wij geloven dat moeder leeft na haar lange kruisweg in een eeuwig gelukkig leven. «Wie in Mij gelooft zal leven» zegt Christus.

Wij, haar kinderen en kleinkinderen, zijn dankbaar voor al het goede dat moeder voor ons heeft gedaan. Ons gebed is een voortdurende gedachtenis aan haar.

De Heer en Mevrouw
Charles KOEKE-VANDEPUTTE, kinderen en
kleinkinderen,

Mevrouw † Jozef SCHEPENS-VANDEWIELE,
kinderen en kleinkinderen,

De families KOEKE, GOSSEAU,
VANDEWIELE en VANDENBORRE,

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.*