



Gedenk in uw gebeden

DE HEER

Herman VAN DE WIELE

weduwnaar van Mevrouw Rachelle SANSPEUR

geboren te Kwaremont op 23 maart 1921 en
godvruchtig overleden te Ronse op 31 oktober 1993,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lid van de Gepensioneerdenbond van Ronse.

Het leven is broos en kwetsbaar, wij weten het. En toch worden wij verrast als de dood zich plots aanmeldt. Ook nu dringt het nog niet tot ons door dat deze goede man van ons is heengegaan. Wij voelen de pijn om het afscheid van iemand die zo gediensig was, die steeds klaar stond om mensen te helpen. Moge hij nu de eeuwige vreugde kennen, die de Heer beloofd heeft aan hen die op Hem hun vertrouwen hebben gesteld.

Nadine en Stefaan, duizendmaal dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Niets was u teveel om mij het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Leef verder met een dankbaar hart voor wat goed is geweest en vergeet mij niet in uw dagelijks gebed.

Dierbare familie, ik dank u voor de goede zorgen waarmee u me steeds hebt omringd.

Alice, bedankt voor de toewijding, de liefde, de zorg en de mooie momenten die gij mij gegeven hebt.

Barmhartige God, schenk hem de eeuwige vrede !

Mevrouw Nadine VAN DE WIELE

en De Heer Stefaan HAEMELINCK,

zijn kinderen;

Mevrouw Roger JONCHEERE(†)-VERRIÈLE,

zijn levensgezellin;

De families VAN DE WIELE, VAN WETTER,
SANSPEUR, HANTSON, JONCHEERE en VERRIÈLE,

danken U voor de blikken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.