

Ik zoek een land waar vrede is,  
waar haat en nijd verdwenen is,  
en waar de mensen hand in hand  
tesamen leven in dat land.



Ons gebed begeleide naar het eeuwig Vaderhuis

MEVROUW

## MARIA, JULIANA VANDE WOESTYNE

weduwe van de Heer Alidor DERMAUT

geboren te Eine op 16 april 1903  
en zachtjes in de Heer ontslapen te Oudenaarde  
op 11 september 1978.

Lid van K.V.L.V., Bond van Gepensioneerden.  
Kerk en Wereld,  
Confrerie H. Barbara en H. Antonius.

Onze goede moeder is van ons heengegaan. Zij leefde alles zo intens mee, bijna gelijk de wisseling van de seizoenen. In de lente van haar leven heeft zij veel gewerkt. Zij deed het vlot en spelenderwijze. In de zomer van het bestaan mocht zij rijpe vruchten plukken: haar schone kroost opvoeden was haar grootste schat. In de herfst vergeelt ons levensblad. Dan nog leefde zij alles mee op de boerderij waar dochter en schoonzoon nu vruchten oogsten. Zij was daar fier over. De winter staat voor de deur. Haar voorraden waren opgeslagen in haar schuur. Rustig kon ze genieten van al haar inspanningen en van wat haar inzet had opgeleverd. Zij was een moedige vrouw. De landbouw was haar lief, zij verwijde graag in Gods natuur. Daarin las zij als in een open Schrift steeds Gods wijsheid en Gods macht. Met fierheid en werklust heeft zij steeds mede haar landbouwbedrijf helpen besturen, mede betrouwend op de zegen van de Heer. Want zij was een diepgelovig mens, heilig

trouw aan gebed en Eucharistie. Zij was een kristen van deze tijd: wars van extravagante dingen maar vasthoudend aan solide waarden van het plattelandsleven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, de Heer zegene u om uw genegen en waakzame nabijheid. Het was mij een voorrecht thuis te mogen blijven, omringd door uw liefdevolle zorgen en attentie, thuis te mogen uitgaan gelijk een kaars die langzaam uitdooft. Bidt samen voor mij opdat God mij in zijn genadigheid opneem. Dierbare zusters, schoonbroer, schoonzusters, bloedverwanten en kennissen, bewaart mijn gedachtenis in uw gebeden.

Namissen op donderdag 28 september, 12 en 26 oktober.

Roger en Lea COUSAERT-DERMAUT en kinderen,  
Hector en Paula DERMAUT-CRAEYE en kinderen,  
Julien en Rosa DERMAUT-VAN EECKHOUT  
en zoon,  
Adiel en Christiane DE RUYCK-DERMAUT  
en kinderen,  
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families VANDE WOESTYNE-VAN DORPE  
en DERMAUT-BOUCKAERT,

zijn dankbaar voor de  
blijken van christelijke deelneming  
en voor uw oprecht gebed.

Rouwdienst Bauters, Graaf v. Landaststr. 3, Oud.  
Tel. (055) 3119 35 Druk. Hovogra, Eine