



In hoopvol weerzien naar de weder-
komst van de Heer zijn wij in gebed
· verenigd bij het afscheid van

Mevrouw

DENISE VANDENABEELE

echtgenote van de Heer

JULIEN SLOTS

geboren op 21 november 1911 te Ronse en er
overleden, gesterkt door het sakrament der zie-
ken en van de stervenden op 13 december 1976.

Heer God, haar leven lang heeft Denise oprecht
betracht Uw Wil te kennen en te beleven. In blijde
eenvoud liet zij zich hierin door de vriendschap
met Jezus, uw Zoon leiden. Zij was geduldig, edel-
moedig in dienstvaardigheid. Wij danken U voor
haar toewijding en inzet voor haar gezin, voor
de tederheid voor de kleinkinderen, voor haar
fijnevoeligheid als kernlid in K.A.V., als verant-
woordelijke in de buurtgemeenschap.

Heer wij weten dat Gij onze dierbare echtgenote
en moeder altijd weer hebt aangemoedigd in pijn
en tegenslag, getroost en geholpen, maar ook
hoe Gij ten einde toe haar hebt geleid tot de vol-
ledige overgave van zichzelf.

Wij mogen U wel herinneren aan Uw belofte,
geef haar nu voltooiing en volkomen verheerlij-
king in uw geluk en leven, zoals Jezus delen
mocht, verzezen en verheven in Uw vrede.

Dierbare echtgenoot, ik dank u hartelijk voor al
de lieve zorgen en voortdurende genegenheid,
voor uw steun in moeilijke ogenblikken.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik had u zo
lief, wees samen een steun voor vader, en denk
veel aan mij.

De Heer Julien SLOTS, haar echtgenoot;

De Heer en Mevrouw Gilles SLOTS - DE BOCK,
Goedele en Frank,

De Heer en Mevrouw Piet BEGHIN-SLOTS,
Inge, Ilse en Sigrid,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families VANDENABEELE, LIEVYNS, SLOTS
en COTENS,

danken u oprecht voor de gebeden
en blijken van deelneming.

m. lievyns