

Ik was ellendig geworden. Alle hoop op leven zag ik stilaan verdwijnen en rondom mij weenden allen die ik beminde omdat ze mij de gezondheid niet konden teruggeven.

God ontnam me alle lijden. Hij riep me naar het paradijs.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Florent VAN DEN BERGE

echtgenoot van Suzanne BOTTELDOORN,

geboren te Velzeke op 14 oktober 1936 en godvruchtig overleden te Rozebeke (Zwalm) op 9 november 1987.

Begeleid door het gelovig gebed van de kerk.

Vandaag nemen we afscheid van een godvruchtig, een eerlijk en wijs man, een geliefde echtgenoot, een bezorgde vader.

« Bid gij voor mij, ik bid voor U », zo sprak Florent tot zijn echtgenote toen ze beiden ziek waren. Dat hebben ze samen nog gedaan, die laatste avond.

Terwijl een ongeneeslijke ziekte hem langzaam velde was hij overbezorgd om zijn vrouw en zijn gezin. Terwijl hij zich verheugde om de genezing van Suzanne werden zijn dagen geteld. Hij had zo graag zijn vrouw verder bijgestaan en zijn kinderen verder begeleid maar of hij nog zou herstellen, daar had hij zelf ook zijn twijfels over. Toch heeft hij zijn lichamelijk en moreel lijden moedig verborgen en gedragen.

Het afscheid is hard. Het kan ook niet anders.

Gedurende 25 jaar hebben Florent en Suzanne samen, zij aan zij, hetzelfde doel nagestreefd: een gezin opbouwen waar het goed is om te leven. Samen met zijn vrouw stond hij borg voor de christelijke opvoeding en de algemene ontwikkeling en ontplooiing van zijn drie kinderen. Hij werkte hard. Werken is voor hem een uitdaging en een voldoening geweest. Werken was zijn hobby.

Florent was eerder zwijgzaam en ieder woord uit zijn mond was gewogen en overwogen en des te meer waard. Iemand kwetsen deed hij niet. Voor familieleden en vrienden betekent zijn heengaan een zwaar verlies.

Allen hebben we gepoogd de pijnen en het leed van ons dierbaar familielid te verzachten. Hij had onze steun hard nodig. We hadden nog zoveel voor hem willen doen.

Al was zijn leven kort in jaren, toch was het vol ervaring, vreugde, liefde en heeft hij veel bereikt. Daarom zal hij onsterfelijk zijn in de herinnering van hen die hij liefhad en achterlaat: zijn moeder, zijn gezin, zijn broer en zijn familie.

We begeleiden hem met ons gebed. Bid allen met ons mee.

De families

VAN DEN BERGE, BOTTELDOORN,
DE SMET, VAN DEN HAESEVELDE,
danken U voor uw gebeden
en uw medeleven.

Al is de stoel leeg,
en schiet een plaats aan tafel over,
Hij blijft ons nabij door banden
die sterker zijn dan de dood.

Namis: zaterdag 12 december 1987 om 18 uur.

Druk. Devleeschouwer, Brakel - (055) 42 34 39