

Heer, wees barmhartig voor wie U diende !



Dankbare nagedachtenis
aan het schone leven van

MEVROUW

Maria, Elisa VAN DEN BERGE

weduwe van **Emilus, Henricus BOUMON**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 18 november 1900 en aldaar zacht naar de Heer terug gekeerd op 12 maart 1987, aan Gods barmhartigheid aanbevolen door de gebeden van de H. Kerk.

In de dagen van de vastentijd, waar de Kerk zich voorbereidt op het Paasfeest, als feest van hoop en Opstanding, is deze goede moeder ons ontvallen. Stil en rustig, zoals zij geleefd heeft is zij van ons heengegaan naar de Heer om daar voor altijd het geluk te delen in blijvende Heerlijkheid. Haar leven was voltooid, haar plotse ontmoeting met God was heel haar leven lang gelovig voorbereid.

Moeder was een goed mens. Algemeen werd zij gewaardeerd om haar minzaamheid, haar vriendelijke lach en haar levensmoed. Zij heeft hard gewerkt, samen met haar man zaliger, om haar gezin eerbaar en voortreffelijk op te voeden. Het geluk en welzijn van haar kinderen was haar een dankbare vreugde en een trots. Bovenal was zij een kristelijke vrouw die in

gebed en zondagmis de Heer zo intens wist te ontmoeten om te danken en te offeren.

Heer God, wij zijn U dankbaar voor dit schoon leven van moeder ; voor de lange tijd dat zij onder ons mocht verblijven in dienstbaarheid en zorg. Van bij U zal zij over al haar geliefden waken en trouw zullen wij haar nagedachtenis in ere houden.

Goede kinderen, dank U voor zoveel vriendschap en al de goede zorgen ! Het vierde gebod van God hebt U uitstekend onderhouden. Door ons dagelijks gebed en de zondagmis blijven wij met elkaar verbonden. Tot weerziens bij de Heer !

Rust in vrede, goede moeder.

**De families VAN DEN BERGE, BOUMON,
VAN CAUWENBERGE en VAN NEDERVELDE,**

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Befraf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59