



Dankbaar aandenken aan

de heer

Willy Van den Berge

echtgenoot van mevrouw

Liliane De Pelecijn

geboren te Zottegem op 2 februari 1939
en er overleden op 11 december 2006.

Namis in de parochiekerk te Elene
op zondag 14 januari 2007 om 10.15 uur.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Lieve Willy, pa, pepe

Het is moeilijk te aanvaarden
dat je weg bent van deze aarde.
Altijd stond je klaar voor je echtgenote,
kinderen, kleinkinderen en anderen.
Weinig nemen en veel geven,
altijd hartelijk en warm.
Geslaagd ben je in jouw leven,
je hebt ons een voorbeeld gegeven.
We zullen je hier missen.

je echtgenote, kinderen en kleinkinderen



Rouwcentrum Porrez Zottegem