



Aandenken aan
de heer

Albert VANDENBERGHE

echtgenoot van mevrouw

Lisette DE POTTER

geboren te Munkzwalm op 23 juni 1934

en godvruchtig overleden

te Zottegem op 12 april 2003.

Begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
en de families

VANDENBERGHE - ROOS,

DE POTTER - VAN DEN HAUTE

danken u voor uw aanwezigheid en blijken van
genegenheid.

Dag Albert, papa, lieve pépé.
Mogen we nog even afscheid van je nemen.
Van een prachtman, lieve vader en grootvader.
Altijd stond je klaar
voor groot en klein,
voor familie, vrienden, geburen ...
Niets was voor jou teveel.
Je was zelf gelukkig wanneer je een ander kon
helpen.

Daarom had je het zo moeilijk met je ziekte.
Je was het niet gewoon, dat anderen
voor jou moesten zorgen.

Niemand begreep het, zeker jij niet ...
waarom dit jou moest overkomen.
Zoiets had je zeker niet verdiend.

Dit afscheid komt véél te vroeg
nog zoveel wilden we jou vragen,
zoveel dingen nog tesamen met jou delen.

Dit alles is nu voor goed gedaan.

Het is een gemis, een stille pijn
dat je nooit meer bij ons zult zijn ...

Je echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

*De namis zal plaats hebben
op zondag 18 mei 2003 om 10 uur.*

