

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Désiré VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw

Clementine VAN LIERDE,

geboren te Elst op 25 mei 1908 en

godvruchtig overleden in het Rusthuis

« De Samaritaan » te Nukerke

op 30 juli 1971, voorzien van de HH.

Sakramenten der zieken en de Pauselijke

Zegen « in het stervensuur ».

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Hoe dikwijls laten wij deze woorden niet over onze lippen komen, maar nooit beseffen we zo diep de zwaarte ervan als bij een heengaan van een onzer dierbaren.

Onze dierbare overledene heeft ongetwijfeld ook vaak moeten ervaren dat het leven hard kan zijn en dat de beproevingen dikwijls zijn leven vulden. Moge de goede God hem dan ook nu vergeving schenken en hem opnemen in zijn Vaderhuis in blijvende rust en vrede.

Bidden wij daarom tot de Gever van alle goed opdat Hij onze dierbare overledene barmhartig weze en dat Hij ons sterke.

Geliefde echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, beste familie, ik dank U voor uw liefde, uw genegenheid en zorgen. Bidt tot God dat Hij mij mijn tekortkomingen vergeve en dat Hij U allen sterke.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust en vrede.

De families VAN DEN BERGHE, VAN LIERDE, DENIJS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.