

*" Aan het eind van je weg,  
aan de grenzen van je krachten  
neemt God het over."*

*Mgr. Em. J. De Smedt*

Dankbaar aandenken aan



De Heer  
**Jan Baptiste  
VANDEN BERGHE**

weduwnaar van Mevrouw  
**Valerie DE BOCK**

geboren te Nederename op 1 oktober 1910 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 28 mei 2004, gesterkt door de ziekenzalving.

Oudstrijder en Krijgsgevangene in de oorlog 1940-1945  
Bestuurslid N.S.B.-Welden  
Lid Nat. Verbond der Oud-Krijgsgevangenen  
Vereremerkt met verschillende militaire eretekens

De herdenkingsmis wordt opgedragen op zondag  
27 juni 2004 om 9 uur in de kerk te Welden.

Stil en eenvoudig  
ben je door  
het leven gegaan.

Stil en vreedzaam  
heb jij ons verlaten.

Zo weinig plaats  
heb jij voor jezelf  
in het leven opgeëist.

Steeds vol aandacht  
voor je familieleden  
die, tot het laatst  
in jouw gedachten bleven.

---

Voor uw aanwezigheid  
voor uw gebed  
voor uw woorden van medeleven  
danken u oprecht  
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De families Vanden Berghe, De Keukeleire,  
De Bock en Ghijs.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.