

†

Zoals moeder zacht was zo moge deze herinnering
zijn van

MEVROUW

MARIA VAN DEN BERGHE

Ze zag het levenslicht te St.-Maria-Latem, de
29 augustus 1892, huwde met

MIJNHEER

EMIEL DE BLEECKER

die stierf de 25 juli 1954 en ging zelf zacht naar
het eeuwige terug, te Welden, de 30 november
1968. Samen met haar kinderen, begeleidde de
priester haar met het Ziekensacrament.

Hoe gelukkig is toch een moeder, die, omringd
van haar kinderen die haar oprecht beminnen, na
een leven van plicht en werk, naar God mogen
gaan. Ze sterft er niet helemaal, want rond haar
ziet ze de nieuwe twijgen op haar oude stam,
die het leven, haar leven, zullen verder zetten.
En als ze dan weet, dat haar man haar wacht
aan de overzijde, dan kan ze niet anders dan
God danken om het leven dat ze kreeg, en dat
ze tot een goed einde heeft weten te brengen.

Maria was zo een goed mens, zo stil dat
niemand haar speciaal opmerkte; zo werkzaam
dat ze alles zelf kon doen; zo eenvoudig, dat
ieder wel van haar moest houden. Haar kinderen
waren haar grote vreugde, en niets deed ze zo
gaarne, dan naar hen te kijken en mede blij te
zijn om hun geluk. En als haar kleinkinderen bij
haar waren, dan herleefde ze haar eigen huwe-
lijksgeluk.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen: ik ga
naar vader, van wie ik u heb gekregen. Ik ga
hem zeggen, hoe goed ge voor mij zijt geweest;

welke uw vreugden en ook uw zorgen zijn. We
gaan nu samen uw voorsprekers worden bij de
Heer. Blijft ons in liefde gedenken. Leeft voor
elkaar en voor uw kinderen, zodat ge onze kroon
en onze glorie blijft. Weest altijd diep gelovig
en oprecht godsdienstig. Dan zal de Heer ons
allen eens samen verenigen voor altijd.

Mijn beste familie allemaal, ik dank u om uw
blijvende vriendschap voor mij en mijn gezin.

Heer geef haar de eeuwige rust.

Mijnheer en Mevrouw Georges DE BLEECKER-
DE MEESTER en kinderen Jan, Hilde, Peter
en Katelijne,

Mijnheer en Mevr. Julien MORNIE-DE BLEECKER
en zoon Patrick,

Mijnheer en Mevrouw Albert DE BLEECKER-
PETRENS en dochter Lieve,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families VAN DEN BERGHE, DE BLEECKER,
HELLEPUTTE en VAN DER BEKEN.

DANKEN U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw.

van de Kerchove, Welden