

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven”.



Tot aandenken en uitnodiging tot gebed  
van en voor Mevrouw

## **Marie-José VAN DEN BERGHE**

echtgenote van de Heer  
**Albert Van Steenberge**

geboren te Strijpen op 8 januari 1921 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 17 mei 1994, gesterkt door het  
Sacrament der zieken.

—  
Albert Van Steenberge,  
Wilfried en Annie Denoyette-Van Steenberge  
en kinderen,

Daniël en Véronique Van Steenberge-Remue  
en zontje,

De families Van Den Berghe, Van Steenberge,  
Baele, De Bisschop en De Nutte,

danken U voor de blijken van innige deelneming  
in hun rouw.

Door het afsterven van deze beminde echtgenote  
en moeder, is een gezin, waar vrede en geluk het  
dagelijkse leven was, in diepe rouw gedompeld.  
De goedheid van haar karakter, de voortreffelijk-  
heid van haar handelwijze deden haar door ieder-  
een beminnen..

Hoe zullen wij in ons hart eerbiedig het beeld  
bewaren van deze blijmoedige vrouw met haar  
oprechte vriendelijkheid. Zij was de steun en de  
vreugde van haar man met wie zij alles deelde  
en zorgde voor de opvoeding en de welstand van  
hun kinderen.

Zoals haar leven gebouwd was op geloof en lief-  
de, zoals haar toewijding gedreven werd door  
haar kristelijk geweten; zoals haar moed gevoed  
werd door gebed: zo werd haar laatste offer een  
antwoord op de roeping van God.

Vaarwel mijn allerliefste echtgenoot, ge weent  
omdat al de lasten en opofferingen die gij u ge-  
troost hebt om nog vele jaren naast u te mogen  
leven, te vergeefs zijn geweest... niet genoeg kan  
ik u danken voor al wat gij gedurende de jaren  
van ons samenzijn voor mij hebt gedaan. Hebt  
vertrouwen in de Heer.

Lieve kinderen en kleinkinderen, uw genegenheid  
en liefdevolle zorgen waren de opbeuring in mijn  
lijden. Ik dank u voor die kinderlijke genegen-  
heid en vraag u verder de steun te zijn voor  
vader.

Beste zusters, familieleden en vrienden, hebt  
dank voor uw blijken van ware genegenheid en  
uw sympathie, maar voor alles dank voor uw  
gebed.

—  
Namis in de kerk van Strijpen  
op zaterdag 28 mei 1994 om 18 u.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere