

Dankbare herinnering aan

De Heer
André Van Den Bossche

Echtgenoot van Mevr. Marie-Joseph Croes

Geboren te Erwetegem op 30 oktober 1929
en er godvruchtig overleden op 1 juli 1997.

Marie-Joseph Croes

Vincent en Claudine Miserez - Van Den Bossche
Hubert en Annita Van Den Bossche - Uitterhaegen

Tim en Bram Miserez
Tonny en Koenrad Glorieux

Danken U oprecht voor uw genegenheid
en uw gebed.

Dank je, papa, voor alles,
wij vergeten jou nooit.

Jouw glimlach en jouw
zorgen zijn voorbij,
jouw lieve aandacht voor
de daagse dingen
die door jouw hoofd en door
jouw vingers gingen
en alles wat jij was voor mij.

Bram

Een mensenleven is als een kaars.
Het wordt ontstoken door iemand anders.
De gesmolten was die langs de kaars
naar beneden loopt,
is als de tranen uit dat leven,
hij versterkt de basis van het leven.
Plots brak jouw kaars
en was jouw basis weg.
Toch vocht je tot de laatste adem,
en jouw kleine kaars doofde
stilletjesaan uit.

Tim