



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Augusta Van den Bossche

echtgenote van
de Heer Albert BEKÉ

geboren te St.-Martens-Lierde op 10 oktober 1916
en godvruchtig overleden in het O.L.Vrouw
Ziekenhuis te Aalst op 3 februari 1998,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd
dat is de dood aanvaarden
de vrede en de strijd
de dagen en de nachten
de honger en de dorst
de vragen en de angsten
de kommer en de koorts.

Bij het heengaan van onze moeder
bidden wij U, Heer,
om erbarmen voor haar,
op Uw hulp voor ons
en om zegen voor allen
die haar met liefde hebben omringd.

*Voor uw blijken van oprechte deelneming en
voor uw vrome gebeden, danken U :*

Albert Beké-Van den Bossche,

Herman en Monique Beké-De Smet,
Marcel en Eliane Beké-Van den Borre,
Paul en Rita Beké-Haesært,
Antoine en Linda Beké-De Freyn,
André en Marie-Christine De Vulder-Beké,

Marnix en Marleen Beké-Danneels en kinderen,
Eric Beké,

Patrick en An Beké-Vermassen en kinderen,
Karine Beké (†),

Jeroen en Tina Linthout-Beké en kind,
Chery en Daisy Neuckermans-Beké en kind,
Windy Beké,

Ilse De Vulder,
Steven De Vulder,

De families Van den Bossche, Beké,
De Clercq en De Turck.

De plechtige eucharistieviering had plaats in
de Kapel van het R.V.T. St.-Rafaël te Liedekerke
op zaterdag 7 februari 1998 om 10 uur.

Drukkerij Van Geertruyen, Asse
Begr.-Crem. Willy Merckx-Willems, Hekelgem
tel. (053) 66 71 79