

† A la mémoire de Monsieur
EUGENE VANDENBOSSCHE

veuf de Dame

PALMYRE GEVAERT

Né à Renaix, le 30 mai 1886 et y pieusement
décédé le 13 mai 1973,
muni des Secours de Notre Mère la Sainte Eglise.

“Heureux celui qui dans le travail cherche la
joie de vivre et communique cette ardeur à son
entourage”.

D'une activité sans relâche, le cher disparu fut
un exemple de courage au cours de sa longue
existence.

Perdant trop tôt la compagne de sa vie, il se
dévoua tout entier au bien-être de ses enfants. Son
souvenir restera à jamais gravé dans leur mémoire.

Mes chers enfants et petits-enfants, ne m'oubliez
pas dans vos prières. Continuez à rester étroitement
unis.

L'Architecte et Madame José VANDENBOSSCHE-
DARDENNE, enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jacques VANDENBOSSCHE-
VANDERKERKEN et enfants,
Monsieur et Madame Carlos VANDENBOSSCHE-
D'HAENE et enfants,
Les familles VANDENBOSSCHE, AMERLINCK,
GEVAERT et ELYN,
remercient pour vos marques de sympathie.

† Ter nagedachtenis van de Heer
EUGENE VANDENBOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw

PALMYRE GEVAERT

Geboren te Ronse, op 30 mei 1886 en er
godvruchtig overleden op 13 mei 1973,
gesterkt door de Hulpmiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

Wij danken de Heer voor de vele jaren die Hij
vader schonk.

Door het vroegtijdig afsterven van zijn levens-
gezellin wachtte hem de zware taak zijn gezin
voorbeeldig op te voeden. Door zijn nimmer verza-
digde werkzaamheid heeft hij zijn doel bereikt
en blijven wij hem dankbaar voor zijn liefde en
opoffering.

Bemide kinderen en kleinkinderen, weest mij
steeds indachtig in uw gebeden. Ik waak over
uw allen geluk.

Architekt en Mevrouw José VANDENBOSSCHE-
DARDENNE, kinderen en kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Jacques VANDENBOSSCHE-
VANDERKERKEN en kinderen,
Heer en Mevrouw Carlos VANDENBOSSCHE-
D'HAENE en kinderen,
De families VANDENBOSSCHE, AMERLINCK,
GEVAERT en ELYN,
danken voor uw blijken van medevoelen.
Begraf. Aelvoet dr. Battaille