

Heer, laat uw dienaar heengaan in vrede.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Julien VAN DEN BOSSCHE**

echtgenoot van mevrouw

**Rachel PANNEKOEKE**

geboren te Morlanwelz op 9 september 1908  
en godvruchtig overleden te Erwetegem  
op 12 november 1973.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers

Soms kan iemand zo getekend zijn door  
een haast onmenselijk lijden, dat wij van de  
dood gaan spreken als van een verlossing.  
Wij zeggen : «Hij is verlost van zijn lijden»

Maar wij blijven achter, teneergeslagen en  
ontdaan bij dit verlies. Wij voelen de dood  
aan als een gemis en een leemte. Onze troost  
vinden we nu allen in Jezus die ook het lij-  
den heeft gekend, en de bitterheid van de

dood heeft geproefd.

Door zijn verrijzenis heeft Hij immers over  
de dood gezegevierd en het eeuwig leven  
voor ons opengesteld.

(Liturgie der overledene)



**De families : VAN DEN BOSSCHE,  
PANNEKOEKE,  
EECKHOUT,  
QUINA en  
LONGEVAL**

danken U voor uw kristelijke deelneming  
en uw vroom gebed.

---

Drukkerij W. Leenaert - Erwetegem.