

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

### **Marie Christine Vandebossche**

geboren te Zottegem op 22 februari 1950 en er  
godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth  
op 1 november 1987, gesterkt door de  
H.H. Sakramenten der zieken en de  
pauselijke zegen in het stervensuur.

Christof De Braeckeleeer,  
Etienne Prieels,

Hilaire en Agnès Vandebossche-Roman,  
Jean-Paul en Marijke Vandebossche-Desmet  
en kind,

Jean en Marie-Paule Van Den Berghe-  
Vandebossche en kind,

Marc en Martine Monsecour-Vandebossche,  
en kinderen,

De families Vandebossche en Roman,

danken U van harte voor uw blijken van  
innige deelneming.

" God, Gij zijt Heer over leven en dood.  
Gij hebt de mens naar uw beeld en gelijkenis  
geschapen.

Gij zendt hem in de wereld, en roept hem weer  
terug ;

aan uw gelovigen echter wordt het leven niet  
ontnomen,  
doch hernieuwd voor alle eeuwigheid.

Vader van barmhartigheid en God van troost,  
wij bidden U voor Marie Christine,  
moge zij in vrede rusten,  
en moge het eeuwig licht voor haar  
schijnen.

Gij zijt de trooster van de bedrukten,  
de steun der zwakken ;  
schenk aan haar zoontje en familie :  
troost in hun leed,  
geduld in hun smart,  
en aanvaarding van uw heilige wil.  
Door Christus onze Heer."

Mijn zoontje Christof, u moet ik nu alleen laten,  
doch ik weet dat mijn ouders, broer en zusters  
en familie u zullen helpen en omringen met hun  
liefde en zorg.

Mag ik aan u allen vragen dat gij voor mij zult  
bidden in familiegebed en in de wekelijkse zon-  
dagmis.

Moeder Maria, Gij die ook in uw leven het leed  
en de smart hebt gekend (daarom noemen wij U  
ook : O. L. Vrouw van zeven weeën) spreek voor  
mij ten beste bij uw goddelijke Zoon : Jezus  
Christus.

P. Vandebossche