

Diegenen die ik lief heb verlaat ik,  
om diegenen die ik lief had terug te vinden.

**MEVROUW**

**Marie-Louise**

**VAN DEN BOSSCHE**

weduwe van de Heer

**Gustaaf VAN CAUWENBERGE**

geboren te Sint-Martens-Lierde

op 27 september 1908

en overleden in de H. Hartenkliniek te Ninove

op 2 augustus 1990,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

**Lid van de K.B.G. Sint-Martens-Lierde.**

---

Leven leer je niet op je twee-en-tachtigste. Je leert het onderweg, uit alle mogelijke ervaringen door het leven heen. Ouderdom is de resultante van een leven vol verwachtingen, verlangens en mislukkingen. In Ninove, bij Lisbeth en haar metekind Sigrid heeft Marie-Louise haar leven dankbaar en voorbeeldig afgebouwd. Zoals haar lange leven lang met een liefde over-en-weer, onmisbaar in elke levensfase, van groot-worden naar weer kleiner-worden. Het kostte wel veel moeite. Huis-en-tuin met alle zorg om wat groeit en bloeit en bovenop een goede buurtschap moeten verlaten op je tachtigste, is geen kleinigheid. Niet meer kunnen werken, niet meer kunnen stappen, vond ze erg. Hoewel haar kinderen geregeld zorgden voor een veilig-uit en veilig-

thuis, bvb. op de derde zondagen van de K.B.G. te St.-Martens-Lierde, waar zij steeds als prinses werd onthaald en versierd. Haar dank was hierom groot.

Je zag Louise in haar laatste jaren ouder worden. Trager, minder mobiel, stil, met een haast ingetogen emotionaliteit. Eenvoudig, met de kenmerken die haar vroeger altijd al hadden gesierd: een minzame lach, humor, levensoptimisme. Zij kon zich toevertrouwen aan het leven, zonder bitterheid, gelaten nemend wat het leven gaf. Vroom en katholiek geloofde zij dat God groter is dan mensen en alles ten goede keert. Met een sterke godsvrucht voor Maria. Het weesgegroet als haar laatste gebed.

Van voorspoed en tegenspoed heeft Louise allebei een deel gehad. Tien kinderen ooit en zes groot geworden. Veertien jaar sinds de dood van Gustaaf. Al die jaren een moeder van vrede. Kinderen-aan-huis op zondag was voor haar het grote geluk. Grote verbondenheid met familie en haar heimat op d'Oude Kerk. In sociale contacten was zij bijzonder goed. Met haar zacht karakter was zij gezellig en aangenaam in de omgang. Zij was een doorgeefluikje. Kinderen en die haar hebben gekend en bemind, geven haar liefde verder. Liefde sterker dan de dood.

**Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.**

**De familie.**

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49