

A
VVK
V

Dankbare herinnering aan

De heer
Michel
Van den Bossche

weduwnaar van mevrouw
Hendrika Steenhaut

geboren te Zottegem op 17 oktober 1913
en er teruggekeerd naar zijn Schepper in
het AZ Sint-Elisabeth op 5 september 1996,
gesterkt door het sacrament
van de zieken.

De families Van den Bossche, Steenhaut,
Broekaert en Dieraert
danken u voor uw gebed en medeleven.

Vader,
je hebt afscheid genomen van het leven,
bij volle bewustzijn,
in vrede met God en de mensen.
Je intellectuele interesses, een waaier groot,
belezen en gedreven,
om alles door te geven.
Je rijkgevulde loopbaan,
ervaren pasteibakker,
lekkernijen verlerlei soorten,
omvangrijke boeken en archief overvol.
In doen en laten, beroepsfier en filosoof.
Je culturele bagage, je toneelwereld,
je gewaardeerde impulsen,
jij, vader, 'hooftman' van de rederijkerskamer.
Je eenvoudig beleefd geloof in God en kerk,
Vlaming uit één stuk.
Je actieve belangstelling voor gezin,
kinderen, kleinkinderen en vrienden.
Om alles zeggen we oprecht: dank!

Grote God,
wij danken U om al het schone
van U, zo maar ontvangen.
Laat vader nu Uw zorg ervaren
en geef hem
een plaats in Uw woning
die Gij voor ieder van ons bereid hebt.

Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke, bid voor ons.



Mijn schild ende betrouwen zijt Gij,
O God, mijn Heer!