

Gelukkig zijn zij, die wonen in uw huis, o Heer
Zij zullen U loven in eeuwigheid.

†

Wil in uw vroom gebed gedenken

ZUSTER IRENEE

(Elza Van den Bussche)

Zij werd geboren te Sint Laureins op 9 november 1905, geprofest als zuster van Maria te Nederbrakel op 10 oktober 1922, zij is ons voorgedaan naar het eeuwig Vaderhuis, te Oudenaarde op 29 oktober 1983, gesterkt door het sacrament van de zieken en de Pauselijke zegen.

„Wie zijn leven verliest, zal het winnen” zegt de Heer. Zuster Ireneë heeft in haar prille jeugd afstand gedaan van het leven in de wereld, en zich volledig aan God gegeven, om in alle eenvoud in het klooster te leven.

Haar grote verdienste ligt in haar trouw. De Heer heeft met welbehagen haar inspanningen gevolgd.

Haar leven was een en al toewijding, vooral voor de kleintjes, die zij, gedurende vele jaren met warme liefde heeft geleid en opgevoed. Haar laatste levensjaren werden getekend door zware ziekte, gepaard met morele aftakeling, die ze in stilte heeft gedragen en aanvaard.

De Heer oordeelde dat voor zuster Ireneë de tijd gekomen was om haar tot Zich te roepen.

Dierbare medezusters, ik dank U voor uw

genegenheid en goede zorgen, en voor alles wat U voor mij geweest zijt. Gedenken wij mekaar bij de Heer.

Dierbare familie, wees mij indachtig in Uw gebed. Moge de goede God U zegenen.

De algemeen verantwoordelijke en de zusters van Maria,

De algemene directeur, E. H. A. Schatteman,

De families Van den Bussche - Willems,

**danken voor de blijken van deelneming
en uw gebeden.**