

In lijden en sterven zich overgeeft aan de Wil
Gods, ontslaapt in vrede.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN Mr Ivo-Cyriel Vandendaele

Echtgenoot van Mw **Maria Vandeputte**
geboren te Maarke-Kerkem de 27 September 1895
en godvruchtig overleden te Schorisse de
9 Januari 1960. Gesterkt door de HH Sakramenten
der Stervenden en de Pauselijken Zegen.

Oudstrijder Vuurkruiser 1914-18.

De duurzame overledene werd met een langdurig en
smartelijk lijden beproefd. Na een werkzaam leven,
op het ogenblik dat hem een welverdiende rust
wachtte, werd hij door een pijnlijke kwaal getroffen
Zonder klagen en in volle onderwerping aan Gods
H. Wil, heeft hij dit zware kruis gedragen. Zijn duur-
bare echtgenote, die als een zalvende engel maanden-
lang zijn lijden en ellende heeft gedeeld, wist hem
steeds op te beuren en te troosten. In een diep Gods-
vertrouwen aanvaardde hij samen met haar het lijden
van iedere nieuwe dag en kon hij diepgelovig zijn
Meester en Verlosser, O. H. Jezus-Christus, nabidden
« Vader, niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. »
Met een bewonderenswaardig en haast bovenmenselijk
geduld heeft hij de lijdenskelk, die God hem te
drinken gaf, tot het bittere einde geleefd. Door het
lijden gelouterd, is hij van ons heengegaan naar God
waar hem het eeuwig geluk wacht.

Dierbare Echtgenote, ik dank U van harte om de
goede zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt
omringd. Gij en uw zuster, hebt het mij mogelijk ge-
maakt Gods goedheid midden het lijden aan te voelen.
Dat God U er voor lone. Dierbare Dochter, Schoon-
zoon en Kleinkinderen, weent niet over mij; aan-
vaardt Gods Wil, bidt veel voor mij en zorgt goed
voor moeder. Familieleden en Vrienden steeds is uw
bezoek voor mij een diepe vreugde en een sterke
troost geweest. Ik dank U, blijft gij mij verder in uw
gebeden indachtig. - Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Cyriel VANDENDAELE geboren Maria VANDEPUTTE;

Mijnheer en Mevrouw Daniël CORNIQUET-VANDENDAELE;

Mejuffers Sonia en Rita CORNIQUET;

De familie VANDENDAELE-VANCOPPENOLLE;

De familie VANDEPUTTE-CRUYPENINCK;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Dr. Portois Schorisse.