

Nu rusten haar handen in eeuwige vrede  
nu zwijgen de zorgen, het werk en 't verdriet  
en alles wat zij op aard heeft geleden  
werd helder en hemels... een zilveren lied.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Orpha Marie VANDENDAELE**

echtgenote van de Heer

**Julien VANDEPUTTE**

geboren te Elzele op 23 september 1902 en  
godvruchtig overleden te Maarkedal op 16 april  
1985, gesterkt door het Heilig Sakrament van  
de ziekenzalving en de Pauselijke zegen.

---

Het mooiste gedicht wordt nog zoveel  
mooier waar het met een ganse leven wordt  
geschreven :

De moeders gaan, maar sterven niet.

Zij leven waar zij geven.

Zolang men moeders kinderen ziet

Zolang zal moeder leven.

Stichtend en schoon was het leven van deze  
diep-kristelijke vrouw. Van jongsaf beijverde  
zij zich in een godsdienstige levenswandel en  
heeft ze beoefend tot haar hoge ouderdom.  
De dwaasheden van deze tijd waren haar vreemd,  
de voorzichtigheid was haar kenmerk.

Zij was goed voor de anderen, verdraagzaam  
en geduldig in het lijden. Nu heeft zij het  
beste gevonden : haar doel heeft zij bereikt :  
Zij is bij de Heer.

Zalig de mens die leeft en sterft, doordron-  
gen van deze waarheid.

Heer, wij danken U dat Gij ons een goede  
moeder hebt gegeven. Gij vraagt ze ons terug.  
Wij geven haar terug met een hart vol droef-  
heid, maar met een volledige overgave aan Uw  
Heilige Wil.

Dierbare echtgenoot, mijn beste kinderen,  
vooral mijn lieve dochter Léa, ik dank U voor  
uw engelachtig geduld en uw zeer goede zor-  
gen. Niets was u te veel of te zwaar om mijn  
lijden te verzachten en om mij op te beuren.

Mijn beste kleinkinderen en familieleden,  
mijn taak is volbracht. Blijft mekaar beminnen  
en steunen en wees mij indachtig in uw gebe-  
den.

Hart van Jezus, ons leven en onze Verrij-  
zenis, ontferm U over ons.

---

De Heer Julien VANDEPUTTE,

De Heer en Mevrouw Gerard DESMAELE -

VANDEPUTTE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer Marc VANDEPUTTE,

De families VANDENDAELE - HOOREMAN

en VANDEPUTTE - STICHELBAUT,

danken U voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde  
Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde