

Ik ben de Verrijzenis en het leven
Wie in mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft en gelooft in Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.

Evangelie volgens Johannes.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

Marie, Elza Van Den Dooren

echtgenote van de Heer Joseph DE COCK

geboren te Schendelbeke de 1 april 1915 en
schielijk overleden te Erwetegem de 21 oktober 1970. Gezalfd met de H. Olie.

Moeders kunnen heel en al zorg zijn en
toewijding zonder grenzen. Is het niet het
eigene van de vrouw en moeder te leven
voor de anderen en de anderen gelukkig te
maken ?

Dat had deze vrome vrouw begrepen.
Voortdurend was zij bekommerd om haar
echtgenoot, zij leefde voor haar kinderen,
haar kleinkinderen waren het voorwerp van
haar grootste zorg. Zij waren haar het liefst.
Geen wonder dat zulk beeld van stralende
goedheid en zelfvergetenheid blijft en
diep ontoert.

Dierbare echtgenoot, niets liet voorzien dat
ik U zo spoedig alleen zou laten in dit le-
ven, ik dank U voor alles wat gij voor mij
in oprechte genegenheid hebt gedaan, God
lone U voor Uw toewijding.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij
waardt mijn fierheid en mijn troost. Uw grote
genegenheid en aanhankelijkheid hebben
mij veel goed gedaan en ik hoop dat gij zo
ook altijd de troost van vader zult zijn, om-
ring elkander met de liefde die ik U heb
toegedragen.

Denk aan mij in gebed en offer.

Maria, Moeder van de Heer, bid voor ons.



Voor Uw vrome gebeden en troostende blij-
ken van deelneming danken U :

De Heer Joseph De Cock, haar echtgenoot
De Heer en Mevrouw Alfons De Cock-De
Loor en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jules Ruysseveldt-De
Cock en kind,

De Heer en Mevrouw Georges De Cock-
Dooreman en kind,

De families De Cock, Van Den Dooren, Ghijs
en De Clerck.

De Beiaard