



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

VALÈRE VAN DEN DOOREN

Geboren te St.-Maria-Lierde op 23 september 1906
en zachtjes in de Heer ontslapen te
St.-Martens-Lierde op 10 april 1995,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Valère was een man van Lierde : hij is er geboren, heeft er gewoond, geleefd en gewerkt, is er ook gestorven. Een honkvastheid die aan rustige mensen ten dele valt.

Wie niet meer van de jongsten is, heeft Valère nog gekend als een ijverige bediende op de gemeente. In hun herinneringen hangt hij samen met rantsoenzegels, fietsplaten, landbouwtellingen... Een naarstige man waarop men ongevraagd een beroep kon doen ; iemand waarvoor de mensen genegenheid en dankbaarheid betoonden. Alleen de natuur is niet zo mild voor hem geweest.

Valère was in zijn vrije tijd een zeer begaafd tuinder, een kosmisch tuinder zelfs die de invloed van de maan op het zaaien, het planten en het oogsten tenvolle tot zijn recht wist te laten komen. Hij begeleidde zijn teelten met de hand en het hart van een echte natuurliefhebber. Het was een lust voor het oog om zijn oogst te mogen bewonderen en een uitzonderlijke gunst er te mogen van genieten.

Meer dan zeventig jaar lang leefde hij samen met zijn broer in het ouderlijk huis langs de Caudenberg. Een stille aanwezigheid waaraan de tijd een einde heeft gesteld.

Valère heeft toen een nieuwe thuis gevonden op de Hoogstraat 34 bij Cesar en Angèle en de kinderen. "Hoe ik hier beland ben", zei Valère een paar weken geleden met tranen in zijn stem... "hoe ik hier beland ben : door de uitgestoken hand van Cesar. Valère, zei hij, als ge oud zijt, dan moet ge bij mij komen wonen. Gelukkig heb ik dat toen ook gedaan. Ik zit hier nog altijd... Cesar niet meer. Omgekeerd ware toch beter geweest". Eenvoudige woorden voor indrukwekkende schoonmenschelijkheid en diepe erkentelijkheid.

Cesar en Angèle hebben het ouderworden van Valère voorbeeldig opgevangen en verzorgd. Hem verzorgd als een lid van het gezin, haast twintig jaar lang. Wie niet weet wat dit betekent, moet het aan Angèle eens vragen. Er zijn nog mensen die mens zijn voor de mensen.

Veertien dagen na Cesar is ook Valère gestorven. Heeft Cesar aan Valère opnieuw de hand gereikt ? Wie weet wat boven ons gebeurt...

Voor de huisgenoten en de familieleden van Valère zal het afscheid moeilijk vallen.

De families

VAN DEN DOOREN en **VAN NIEUWENHOVE**,

danken U oprecht voor uw gebed en medeleven.