



DANKBAAR AANDENKEN

aan

MEVROUW

MARIA, LEOPOLDINA

VANDEN DRIESSCHE

weduwe van de heer

Richard ROOS

*geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 6 november
1899 en te Zingem rustig in de Heer ontslapen, op
11 mei 1993, gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.*

Georget TARDY - Andr ea ROOS,

*Adelin VANDERMEERSCH - Antoinette ROOS,
en kinderen,*

haar kinderen en kleinkinderen.

*De families VANDEN DRIESSCHE, ROOS,
FORT en YSEBAERT,*

*danken U voor uw gebed en uw
medeleven in hun rouw.*

Drie nnegentig jaar is ze mogen worden
deze eenvoudige vriendelijke vrouw,
die na een leven van werken en zorgen
tenslotte haar levensavond mocht doorbrengen
bij haar dochter.

Daar was ze gelukkig omringd
door mensen die haar liefhadden
en die haar zeer genegen waren :
haar eigen dochter,
de verpleegsters die haar dagelijks kwamen verzorgen ;
de buurvrouw die ook al eens kwam bijspringen...
Gelukkig de mensen die op hoge leeftijd
mogen sterven, omringd door de liefde
van mensen die hen genegen zijn.

Heer, onze God,
we komen voor Uw Aangezicht staan
om afscheid te nemen
van deze dierbare overledene.
We zijn U dankbaar voor haar lang leven,
en om alle liefde die we haar hebben kunnen geven
en om alle wederliefde die we mochten ontvangen.
Neem haar nu op in Uw liefde
over de grens van de dood heen. Amen.