

Geloofd zij Jezus Christus.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

## ZUSTER MARIE XAVERIA

in de wereld, juffrouw

**Pelagia Maria Van den Driessche**

Geboren te Gent, 19 februari 1874,

in het klooster getreden der Zusters van het H. Hart

van Maria te Nederbrakel, 16 april 1894,

ingekleed, 21 juni 1894,

geprofest, 27 juni 1895,

ontsliep godvruchtig in de Heer te St.-Jan-in-Eremo,

2 maart 1960 in 't 65e jaar van haar kloosterprofessie,

versterkt door de H.H. Sacramenten

en de pauselijke zegen.



Bentille heeft veel verloren en veel gewonnen. Veel verloren? Zuster Xaveria is heengegaan... zestig of meer jaren is ze hier geweest. Ouders, kinderen en kleinkinderen kunnen zeggen: « We hebben haar gekend en bemind ». Een lang kloosterleven heeft God haar verleend. Oneindig veel goed heeft ze gedaan, door haar eenvoud, haar gemoedelijkheid, haar echte liefde voor de kleinen, haar heerlijk voorbeeld voor haar medezusters.

Als de ouderdom haar alle activiteit verhinderde bracht ze haar dagen door in gebed, in godvruchtige lezingen. Nooit heeft ze geklaagd over de plagen van den ouden dag, maar geduldig al de miseries verdragen ter ere Gods. Zeker heeft ze met welbehagen haar Goddelijke Bruidegom zien komen, want ze wou graag bij Hem zijn.

Maar Bentille heeft ook veel gewonnen, want nu hebben wij iemand in de Hemel die ons niet zal vergeten, maar voor al haar oud-leerlingen en alle parochianen zal ten beste spreken.

Dierbare oversten en medezusters, ik dank u voor al die genegenheid en tedere zorgen waarmee ge me hebt omringd. Vergeet me niet in uw gebeden. Ik spreek voor u ten beste.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Eerwaarde Oversten en Zusters van het H. Hart van Maria bedanken Ued. voor de blijken van uw genegenheid en uw vurige gebeden.

DRUK BUIJSSE  
ST LAUREINS