

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefdeschenke aan de heer

## Valère Vandendriessche

Echtgenoot van Mevrouw

**BERTHA OPSOMER**

geboren te Schorisse op 17 september 1901 en godvruchtig overleden te Ronse op 25 februari 1968.

Bediend van het H.Oliesel.

Af en toe laat God, de Heer en Meester van leven en dood, ons beter aanvoelen waarvoor Hij ons geschapen heeft: wij leven niet om hier op aarde volkomen gelukkig te zijn, maar om eens dat geluk te delen met God, onze Valer, en met al zijn heiligen; wij sterven om eeuwig te leven bij God.

Onze dierbare afgestorvenen is na een ziekte van enkele dagen en nog zo oud niet in jaren, dat eeuwig leven ingegaan. Daar geniet hij van de rust en de vrede in de Heer.

Hij was een goed man, zonder menselijk opzicht, in alles trouw aan zijn christelijke plichten. Een harde werker, altijd bedrijvig, vol zorg voor zijn gezin.

Dierbare Echtgenote, danken we de Heer voor alles wat we van Hem ontvangen hebben en bid dat Hij u sterke om het kruis te dragen, dat zo onverwachts op uw schouders nederkomt.

Bemide Kinderen, bouwt uw gezin uit in schoonheid en geluk, zoals gij het thuis gezien hebt en weest een steun voor moeder, nu zoals voorheen.

Bid allen voor mij samen met al mijn familieleden en vrienden.

Mevrouw Valère VANDENDRIESSCHE geboren Bertha OPSOMER;  
Heer en Mevrouw Jules DEVIDTS-VANDENDRIESSCHE;

Heer en Mevrouw Roger D'HAEYER-VANDENDRIESSCHE en kinderen Peter en Katlijn;

Heer en Mevrouw Etienne VANDE WALLE-VANDENDRIESSCHE  
en kinderen Lieve, Jan en Ann;  
Heer André VANDENDRIESSCHE;

De familie Vandendriessche-Vanderdonckt;

De familie Opsomer-Vanderhauwaert;

danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse