

Ter nagedachtenis van

DE HEER

Philippe VANDEN EEDE

geboren te Ronse op 5 januari 1953
en er overleden op 8 januari 1996.

Lieve Philippe,

Ik heb er geen woorden voor.
Nooit vergeten we je inzet,
je enthousiasme,
je ontwapenende glimlach,
je menselijkheid,
je goed humeur en je zin voor humor,
waarmee je zoveel kon relativeren.
Slaap vredig en zacht.
Je zal steeds in onze gedachten blijven.
Vaarwel broer en vriend,
we dragen je mee in ons hart.
We missen je.

Je broer Eddy.

A tous ceux que j'aime,
ne vous révoltez pas
à cause de ce départ qui vous afflige.
Je reste en pensée parmi vous,
avec vous.
Gardez mon souvenir
au fond de votre cœur.

Nathalie en Christophe VANDEN EEDE,
zijn kinderen;

Mevrouw Albert VANDEN EEDE-ADAM,
zijn mamy;

Eddy VANDEN EEDE, *zijn broer;*

Michaël en Jana VANDEN EEDE,
zijn neef en nicht;

Zijn ooms, tantes, neven en nichten,

danken jullie voor de oprechte deelneming
in onze gevoelens.

vous remercient pour les marques de sympathie.

Rouwdienst Devos. Ronse.

