

Onze vader, die in de Hemel zijt; Uw wil geschiede!



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW  
**ELVA VAN DEN EYNDE**

echtgenote van Mijnheer

**Norbert Ragé**

geboren te Onkerzele, de 23 December 1915 en  
overleden te Audenaerde, de 28 Maart 1949,  
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten  
en den Apostolischen zegen.

De goedheid van haar hart, haar onverpoosde werkzaamheid, de vroomheid van haar levenswijze deden haar achten en beminnen; zij leefde maar voor haar echtgenoot en haar kleine lieve kinderen; en vond haar behagen en geluk in de huiselijke kring.

Waarom dan o Heer, haar zo vroegtijdig en in de bloei der jaren uit ons midden weggerukt? Gods schikkingen zijn wonderbaar; het leven, en de liefde eindigen niet aan het graf en al beproeft God de mensen, toch blijft Hij de algoede Vader, die troost en helpt die op Hem betrouwen.

O Maria, op wie ik al mijn hoop gesteld heb, wees onze voorspreekster in de Hemel en helpt vader, ook zonder mij, nog zorgen voor onze lieve kleinen.

Duurbare Echtgenoot en Bloedverwanten, hebt dank voor uw liefdevolle zorgen en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dag. afl'

Mijnheer Norbert RAGÉ;  
Mijnheer Joseph RAGÉ;  
Mijnheer Emiel RAGÉ;  
Mevrouw Weduwe Julien VAN DEN EYNDE-PEERTS;  
Mijnheer en Mevrouw Joseph RAGÉ-DE CRIDTS;  
Mevrouw Weduwe Leon DERNICOURT-VAN DEN EYNDE;  
Mijnheer Honoré RAGÉ;  
Mevrouw Weduwe Honoré RAGÉ-MERCHIE;  
De familiën VAN DEN EYNDE, RAGÉ, PEERTS en DE CRIDTS,

**Bedanken.**