

Het is niet bitter maar geruste sterven voor wie
wel geleefd heeft.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MIJNHEER

Emiel Julien Van Den Eynde

echtgenoot van Mevrouw

Maria Augusta Peerts

geboren te Onkerzele, den 21 November 1882 en
overleden te Oudenaarde den 25 Februari 1948
gesteekt door de H.H. Sacramenten der stervenden

De waarde van ieder mens ligt in de schoon-
heid van zijn ziel en zijn betrouwen op het toekomstig
leven ligt in de verdienste van zijn goede
werken.

Hij was edelmoedig, godvrezend en rijk aan eer
en deugd. De rechtschapenheid van zijn inborst,
de gevoegzaamheid van zijn leven en de goed-
heid van zijn hart maakten hem beminnelijk bij
iedereen.

De christelijke deugd komt niet tot uiting in uit-
wendig vertoon en groot gebaar, maar in dage-
lijkse en eenvoudige plichtvervulling. Dit heeft
hij gedaan voor zijn kring van vrienden en ken-
nissen, voor zijn dierbare vrouw en kinderen,
voor wie hij was of een trouwe gezelschap of een
liefdevolle echtgenoot en vader. Ieder dag van
zijn leven betrachte hij in onderwerping en toe-
wijding de dienst van God. God zal dan ook
zijn dienaar in barmhartigheid ontvangen.

Vaarwel, dierbare echtgenote, de Heer treft
U hard; maar Hij zal ook in de beproeving uw
steun zijn. Vaartwel beminde kinderen; volgt
steeds in dankbare liefde mijn voorbeeld na.
Eens zijn wij terug met elkander verenigd in
de Hemel.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

Druk. L. Vindevoghel, Broekstraat, Bevere-Oud.

Mevrouw Emiel, Julien VAN DEN EYNDE, geboren Augusta PEERTS;
Mevrouw Weduwe Leon DERNICOURT-VAN DEN EYNDE;

Mijnheer en Mevrouw Norbert RAGÉ-VAN DEN EYNDE;

Mijnheer Joseph RAGÉ;

Mijnheer Emiel RAGÉ

De familiën VAN DEN EYNDE, PEERTS, VAN DAMME en STEENHOUDT;

BEDANKEN.