

Kom allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt.
Ik zal u rust en verlichting schenken.

Mat. 11:28

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

Martha Vanden Haesevelde

weduwe van de Heer

Marcel VAN NEDERVELDE

Geboren te Schorisse op 5 december 1911 en thuis
godvruchtig overleden op 25 november 2001,
gesterkt door het gebed van de kerk.

De families Vanden Haesevelde, Roos,
Van Nedervelde en Hoebeke

danken u voor uw genegenheid en medeleven.

Wie mag er nog oud worden thuis, binnen de
vertrouwde muren? Wie heeft nog zeer lang
kunnen genieten van de huiselijke sfeer, met
zoveel goede herinneringen van mensen en
dingen, die doen denken aan de vele reizen in
de goede oude tijd. Deze sterke vrouw heeft dit
alles kunnen meemaken. Hoewel hoogbejaard
had zij een sterk karakter, was zij zwijgzaam
en zeer respectabel. Wij blijven een goede her-
innering aan haar bewaren en zijn de Heer
dankbaar voor alles wat zij heeft gekregen ... en
ook omdat ze thuis is mogen sterven.

Laat nu, O Heer, tevreden, naar Uw woord, Uw
dienares, Martha, heengaan. Zij heeft het heil
dat Gij, voor wie U toebehoort, bereid hebt, en
voor wie op U vertrouwt.

De gaven van Gods geest hebben voor haar
hun dienst verricht.

Met veel dankbaarheid voor al de goede zorgen
en de steun die zij van familie, mensen en bureu
mocht ontvangen, gaat zij een ander land be-
wonen.

Wij houden een goede herinnering aan haar en
bidden voor haar zielerust :

Heer, geef haar de eeuwige rust !

*De namis heeft plaats op zondag 30 december 2001 om
10.30 uur in de parochiekerk te Schorisse.*

Funerarium D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11..33.