

Heer God, heilige Vader, wees gezegend nu en in eeuwigheid, want gelijk Gij wilt, zo is het geschied en wat Gij doet is welgedaan.

Nav. 50,1



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Victor VAN DEN HAESVELDE

echtgenoot van Mevrouw

Leona COLIJN

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 14 mei 1906,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 31
maart 1971, voorzien van de HH Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie H. Cornelius.

Gering en kortstondig is al wat met de tijd
voorbijgaat. Zalig de dienstknecht, welke de
Heer, wanneer Hij komt wakende zal vinden.
(Lc. 12,37)

Hij was een eenvoudige en oprechte man, hij
vreesde God en week af van het kwaad. Hij
gedroeg zich in alles met groot beleid en bleef
verkleefd aan de dienst van God.

De laatste jaren kwam het kruis van het lij-
den zijn leven tekenen. Wij begrijpen Gods
raadsbesluiten niet, maar wij weten dat zij
door Zijn wijsheid gericht worden en dat Hij
alles schikt voor ons welzijn.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie, ik
dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Moge de Heer er U om lonen. Blijft mij in-
dachtig in uw gebeden. Tot weerziens bij ons
aller Vader in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN DEN HAESVELDE, COLIJN,
VAN GANSBEKE en VAN DEN BULKE,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel.